

Apostolische geloofsbelijdenis



Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven,
daarbij in mijn plaats de Godverlatenheid heeft ondergaan.
Op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen.

hel = Godverlatenheid

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap van de gelovigen,
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.

katholiek = over de hele wereld verbreid

heiligen = gelovigen afgezonderd van wat in Gods ogen

verkeerd is en toegewijd aan wat in Gods ogen recht is

vlees = lichaam

Amen.